



## Nederland

### AMSTERDAM VIJF NIEUWE TOPHOTELS



De lobby van het Andaz-hotel dat deze maand opengaat aan de Prinsengracht.

Foto Peter Lipton

## Crisis of niet, in Amsterdam opent het ene na het andere luxe hotel. Ook fijn voor stadsgenoten en voorbijgangers.

Door **Neil Westerlaken**

# Amsterdams chic

**N**óg een luxe lifestylehotel erbij in Amsterdam; het wordt nog eens chic in de hoofdstad. Topontwerper Marcel Wanders tekende voor het interieur van het nieuwe Andaz-hotel aan de Prinsengracht dat deze maand opengaat. De groei van het betere 'boutique'-segment in Amsterdam is niet alleen goed nieuws voor buitenlandse hotelgasten met een dikke portemonnee.

Andaz, de lifestyleketen van de klassieke Hyatt-keten, gaat opereren zoals veel moderne grootstedse hotels al doen: als luxe slaapplek en tegelijkertijd – met een loungebar en een restaurant – als heroplek waar ook stadsbewoners en andere voorbijgangers kunnen binnenvallen. Lounge, restaurant en hotel lopen in elkaar over.

De formule werd populair in de jaren negentig toen een nieuwe generatie stadshotels ging fungeren als een hippe ontmoetingsplek waarvan de kosmopolitische stijl afstraalde op de bezoekers. In het geval van Andaz zijn gasten geen *guests*, maar *friends*. Ze worden niet ontvangen aan een balie – want die is er niet –, maar in de lounge/lobby door rondlopend personeel met een iPad.

In anderhalf, twee jaar tijd kreeg Amsterdam er minstens vijf hotels bij in de luxe categorie. Het vlaggeschip is het vorig jaar geopende Conservatorium Hotel aan het Museumplein. De Italiaanse ontwerper Piero Lissoni mocht het voormalige bank- en conservatoriumgebouw uit het einde van de 19de eeuw voor 170 miljoen euro verbouwen en herinrichten. Het hotel kreeg onder meer een met glas overdekte 'tuin' met grote bomen, kunst en een bibliotheek die zowel brasserie als restaurant is: een plek waar werk en privé in elkaar overlopen.

Wanders richt zich in zijn Amsterdamse

signature-hotel Andaz voornamelijk op buitenlandse gasten, zo lezen we af aan de varianten op het Delftsblauwe tegeltjesmotief waarmee een van de wanden in de lobby is gedecoreerd. Bij Nederlanders is het spelen met Delfts blauw onderhand wel bekend.

De lobby is een soort atrium dat met een grote collectie ronde lampen op verschillende hoogtes aandoet als een planetarium. Eronder ligt dan ook toepasselijk een fantasieversie van een navigatiekaart.

Op de toiletwanden van de gastenkamers komen we het tegeltjesthema weer tegen, inclusief oneliners in het Engels van Nederlandse 'grootheden' als Cruijff en Erasmus. Het wapen van Amsterdam is op plekken zoals de randen van de wastafels verwerkt. Voor het geval je bij het wakker worden bent vergeten in welke stad je bent.

### Op de toiletwanden staan oneliners van Cruijff en Erasmus

Intussen wordt aan de Herengracht een reeks panden verbouwd tot een Waldorf Astoria Hotel. De opening is gepland voor volgend jaar. Inderdaad, Amsterdam is bezig aan een inhaalslag, zegt gemeentelijk woordvoerder Bas Bruijn. De groei van het toerisme, maar ook van congressen en andere internationale bijeenkomsten, maakte een uitbreiding noodzakelijk. Vooral in het vier- en vijfsterrensegment lagen nog kansen en ketens als Hyatt en Hilton hebben zich niet laten afschrikken door de crisis. [amsterdam.prinsengracht.andaz.hyatt.com](http://amsterdam.prinsengracht.andaz.hyatt.com)

## Hotelnacht

Wie eens in een Amsterdams luxe hotel wil slapen, moet de Amsterdamse Hotelnacht in de gaten houden. Op zaterdag 12 januari en zondag 13 januari 2013 bieden een kleine 50 bijzondere hotels een overnachting aan tegen gereduceerd tarief. Ze organiseren daarnaast culinaire en culturele activiteiten. Ook niet-overnachters zijn welkom. Wel een ticket kopen. [amsterdamsehotelnacht.nl](http://amsterdamsehotelnacht.nl)

## Waar is het hier leuk?

### GRONINGEN CENTRUMRANDEN

Echt weg in eigen land ben je het best in Groningen. Een overzichtelijke stad als je er eenmaal bent. En de prijzen in de studentencafés zijn vriendelijk.

Door **Gidi Heesakkers**

## Kleurige kroeg en keurig antiek

**'M**aar het is zo alle machtig ver!' Het meest ingezette argument om Groningen links, of eigenlijk rechtsboven te laten liggen, is aan de slappe kant. Zeker, gezien vanuit de coördinaten van de gemiddelde Nederlander zijn er toevluchtsoorden met een gunstiger reistijd-kwaliteitsverhouding.

In tweeënhalf uur kun je ook knabbelend aan een wafel voor een lullig standbeeldje van een pissend jochie in Brussel staan. Of je tweede halve liter Kölsch bestellen in Keulen. Mobiele data uitschakelen en inkomende telefoontjes negeren omdat bellen in het buitenland zo duur is, voelt meteen als vakantie. Maar dagjesmensen die in eigen land lekker weg willen, dienen Groningen als serieuze optie te overwegen. Meer weg kun je binnen de landsgrenzen bijna niet.

Over onze inheemse Noordkaap durven we een paar beloften te doen. De stad ligt er prachtig bij en de kroegen hebben geen sluitingstijd, waardoor je in Groningen een meeslepend nachtleven kunt leiden. Daar staat tegenover dat het winkelaanbod niet zo zinderend is. De leukste straten liggen aan de rand van het overzichtelijke centrum, rond de Vismarkt en de Grote Markt. Alles is op loopafstand. Mogelijk een geruststelling voor wie nog twijfelt: eenmaal ver van huis is alles dichtbij.

### De twee leukste winkels zitten er naast elkaar

Bij Stardust (Oude Boteringestraat 12) hangen rekken vol tweedehands spijkerjassen, kabeltruien, motorjakkies en Navajo bloesen. Je bemachtigt er ook tassen, schoenen, sieraden en ongedragen kleding, bijvoorbeeld van het Zweedse merk Cheap Monday.

Een deur verderop maakt Walnut Mixstore (Oude Boteringestraat 14) Groningen bekend met collecties van jonge modelabels zoals Femke Agema, FVSTER en Like This. Eigenaren Dorien en Ward verkopen ook mooie dingen om een huis mee aan te kleden. In elke prijs categorie hebben ze wel iets speciaals, wat Walnut een uitstekende plek maakt om opgelucht een speurtocht naar een goed cadeau te eindigen.



De Walnut Mixstore aan de Oude Boteringestraat.

Foto Gidi Heesakkers

### Je eet en drinkt er voor een goede prijs

Café Kult (Steentilstraat 36-1) is een kleurige kroeg waar je jezelf 's avonds voor ongeveer een tientje op een goede bodem trakteert. Aan de muren hangt werk van opkomende kunstenaars, op tafel staan spelletjes. Roken mag op de vide. Eens per maand is er een kookworkshop en elke week is er bingo, inclusief foute muziek.

Tussen de middag word je bij Puur! (Folklingestraat 13) vriendelijk aan een gezonde sandwich of een stuk taart geholpen. Voor een kop koffie kun je in een studentenstad als Groningen trouwens ook gerust de universiteitskantine binnenvallen.

Boven in het Harmoniegebouw (Oude Kijk in 't Jatstraat 26) zit de C-bar, een koffiecafé waar elke dag zelfgebakken zoetigheden als arretjescake te krijgen zijn. Tegen studententarieven.

### Dagjesmensen dienen Groningen als serieuze optie te overwegen

### Er is een opmerkelijk opgeruimde snuisterijenspecialist

Reclameblikken, dierenschedels, globes, keramiek, lp's, topografische kaarten en porseleinen beeldjes. De kans is groot dat je na een bezoek aan Klinkhamer Antiek (Folklingestraat 50) een volstrekt willekeurige verzameling in een vitrine wilt beginnen. Ook als je een hekel hebt aan verzamelingen in vitrines.

Waar de meeste winkels met antiek en curiosa meestal een rommelte zijn, is het hier belachelijk netjes. Alle spullen zijn gerangschikt op soort in glazen kasten opgeborgen, waardoor kijken met de ogen moeit.

### Ook niet verkeerd

Black & Bloom (koffie), Oude Kijk in 't Jatstraat 32. De Compaen (interieur), Oude Kijk in 't Jatstraat 63. Nul50 (interieur), Brugstraat 3.